

Zeilen met de Eendracht

Een reisverslag in cartoons door Ed



Zeilen met de Eendracht

Een reisverslag in cartoons door Ed

INKIJKEXEMPLAAR



Uitgegeven door: Creatieve-Edge.nl

Druk: EZbook.nl

©2019 Creatieve-Edge.nl

Tekeningen en tekst: Edwin Bovendeur

Tekstadvies: Petra Middendorp

Eerste druk maart 2019

Alle rechten voorbehouden



Iedereen wil wel eens een avontuur beleven, dichtbij of ver weg. Eind 2018 kreeg ik de kans om te gaan zeilen met Zeilschip Eendracht. Het zou niet zo maar een tochtje worden maar een 6 weken durende reis vanuit Kaapverdië de Atlantische Oceaan over naar Paramaribo

en daarna via de Caraïben naar eindbestemming Martinique.

Op de Eendracht is altijd wel wat te doen, zeilen zetten, zeunen, eten, slapen, en natuurlijk tijd om boeken te lezen of niets te doen.

Nou is niets doen niet echt aan mij besteed, zodoende heb ik elke dag een cartoon gemaakt met wat er tijdens de reis gebeurt, te zien of te doen is. Dagelijks hing ik deze op het prikbord voor de bemanning en opstappers. Toen ik weer thuis was heb ik alle cartoons afgewerkt en voorzien van een kleurtje. En hier zijn ze dan, 50 cartoons als verslag van mijn onvergetelijke reis op Zeilschip Eendracht.

Veel leesplezier,

Eilandhoppen in Kaapverdië

Begin december 2018 arriveerde ik op het eiland Sal in Kaapverdië. Een droog eiland met een oude vulkaan ergens voor de Afrikaanse kust. Daar stapte ik op Zeilschip Eendracht om als bemanningslid te werken tijdens een 10-daagse eilandhopreis.

Nadat alle gasten aan boord waren, hebben we de zeilen gezet richting Praia op eiland Santiago. We werden vriendelijk ontvangen door de mensen van de haven security die bij elke maaltijd gezellig kwamen mee eten. Op het groene eiland hebben we een rum tour gedaan, alleen bleek de rum stokerij gesloten te zijn. Rum hebben we helaas nooit gezien.

Na Santiago zijn wij door gezeild naar Fogo, een eiland waar niet zo lang geleden de vulkaan was uitgebarsten. Veel dorre plaatsen, zwart zand en lava resten. Hier kon je heerlijk zwemmen bij het schip. Vervolgens zijn we door gezeild naar de kleurrijke stad Mindelo op het eiland São Vicente. Vanaf daar zijn we tegen de wind en golven in terug gevaren naar Sal en waren de 10 dagen in Kaapverdië voorbij.







Op avontuur met Zeilschip Eendracht?

Kijk op www.eendracht.nl.



EENDRACHT

Gedreven door vrijwilligers

Voor leuk tekenwerk contacteer Ed via:
www.Creatieve-Edje.nl





Zeilen met de Eendracht

Een reisverslag in cartoons door Ed

Eind 2018 is Ed in Kaapverdië aan boord gestapt van Zeilschip Eendracht om een reis van 6 weken te maken. De reis begon met eilandhoppen rond Kaapverdië om daarna de Atlantische Oceaan over te steken naar Paramaribo en te eindigen op Martinique.

Om deze reis met allerlei belevenissen vast te leggen maakte Ed elke dag tussen de golven door voor bemanning en opstappers een cartoon. In dit boekwerkje zijn alle tijdens de reis gemaakte cartoons samengebracht als een verslag van dit bijzondere avontuur met Zeilschip Eendracht.

CE0319/U01



EENDRACHT
Gedreven door vrijwilligers